

De Schepper van het heelal

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde ..



Die belijdenis doortrekt de hele bijbel en het christelijk geloof. In heel de wereld zien we als gelovigen de hand van God. Waar anders zou alles vandaan gekomen zijn? Waar anders zouden we antwoord vinden op onze diepste levensvragen: wie zijn we en waarom zijn we hier? Omdat we geloven in de Schepper kunnen we ook hoopvol leven. Bij alle moois en indrukwekkends in de schepping is er immers ook zoveel dat intense vragen oproept. De wereld is ook het toneel geweest van ontstellende natuurrampen en gruwelijke wreedheden. Wie niet gelooft dat deze wereld ooit goed uit de hand van de Schepper is gekomen, kan ook niet geloven dat het ooit weer goed komt. Wie gelooft dat deze schepping goed uit Gods hand is gekomen maar bedorven doordat de zonde erin is binnengekomen, kan ook met hart en ziel geloven dat het kwaad eenmaal definitief uit de wereld verdreven zal worden. Niet voor niets weerspiegelen de laatste twee bladzijden van de bijbel de eerste twee.

[Scheppingsmozaïek Genesiskoepel, San Marco Venetië](#)

Schepper van het heelal

Geschreven door hans

vrijdag, 26 februari 2010 13:02 - Laatst aangepast dinsdag, 10 mei 2011 08:00

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (..) en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw noch geklaag noch moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan (Openbaring 21:1,4).

Het scheppingsverhaal in Genesis 1-3 is de basis en het uitgangspunt van ons christelijke geloof en ons wereldbeeld. Jezus, Paulus, Petrus en Johannes grijpen er allemaal op terug. In hun dagen was er echter ook al een ander verklaringmodel voor het leven, dat is blijven bestaan en sinds de 19e eeuw (uiteraard in nieuwe termen en natuurwetenschappelijke modellen) dominant is geworden:



1. *Naturalistische evolutie*

De aardlagen van de geologische kolom zijn gedurende vele miljoenen jaren afgezet. De volgorde van de fossielen in de geologische kolom is de weergave van het evolutieproces, dat plaatsvond door natuurlijke processen. Een van de bekendste woordvoerders (die het heel nadrukkelijk verbindt met atheïsme) is de evolutiebioloog [Richard Dawkins](#). Zijn *filosofisch evolutionisme*

wordt beslist niet door alle evolutiewetenschappers onderschreven.

Christenen gaan erg verschillend om met de theorieën en uitkomsten van het moderne natuurwetenschappelijke onderzoek:

Schepper van het heelal

Geschreven door hans

vrijdag, 26 februari 2010 13:02 - Laatst aangepast dinsdag, 10 mei 2011 08:00

